



2014

Gedicht

Bommen vallen geweren knallen
Mensen liggen dood op straat
Het is verschrikkelijk hoe deze oorlog gaat

Laat het stoppen, nu meteen
Het is niet leuk, het is gemeen

Ik mag niet zeggen wat ik wil
Want dan word ik opgepakt
Vermoord of in de cel gesmakt

Maar als de oorlog over is gegaan
Kan iedereen weer veilig op straat staan.

Josefien van Duijn en Merel Luijpen



2014

Gedicht

Voor mij betekent oorlog vier dingen: dood, honger, onderduiken en vechten
Vechten om de Duitsers weg te krijgen
Ik heb respect voor alle mensen die de oorlog niet overleefd hebben
Door te vechten of door onder te duiken.
Door mensen te laten onderduiken en het daardoor niet overleefd hebben
Of gestorven zijn aan de vreselijke honger tijdens de hongerwinter
Ik heb respect voor alle mensen die het wel overleefd hebben
En daarna niemand meer hadden
Alleen waren
Vreselijke herinneringen hebben die nooit meer weg gaan
Waardoor hun leven bepaald is

Misha Oberski