



2016

Vrijheid geef je door

Wij

Wij zijn vrij

Want de 2de wereldoorlog is voorbij

Wij kunnen kiezen, stemmen, zijn wie we willen zijn

Maar ooit kon dat niet

Toen ons land bezet was

En dat geeft nog steeds veel verdriet

Wij zijn gelijk

We koesteren dat, want dat is erg belangrijk

We vieren dat veel mensen niet meer in angst hoeven te leven

Toch is voor sommigen de angst gebleven

Wij herdenken mensen die zijn gesneuveld

In een kamp of op het slagveld

Mensen dik, dun, groot en klein

Mensen, die eigenlijk net als jij en ik zijn

Vrij

Dat zijn wij

Vrijheid

Anaïs



2016

Gedicht

Oorlog, het was een verschrikkelijke tijd
Mensen vluchten, mensen gaan
Mensen wilden vrijheid
Het is niet lachen, maar een traan.

Leed en verdriet
Dood en bloed
Iedereen die het ziet
Dat is niet goed.

De Duitsers wisten iedereen te grijpen
Bange joden, bange mensen
Het is moeilijk te begrijpen
Dit is niemand toe te wensen.

We werden bevrijd
Het was een groot feest
Sommige waren alles kwijt
De oorlog was een beest

Emma en Marijke