



2017

Eigen gedichten van leerlingen van de 1e Montessorischool 'De Wielewaal',
voorgedragen op 4 mei 2017 bij de dodenherdenking op de Apollolaan bij de
Beethovenstraat.

Oorlog

Eigenlijk moet oorlog niet bestaan.

Het is toch vreselijk dat mensen elkaar pijn doen en elkaar uitschelden.

Dat vind ik belachelijk.

Waarom is er geen echte vrede in de wereld?

Waarom kunnen sommige mensen elkaar niet respecteren zoals ze zijn. Mensen die
normaal zijn en die opeens moeten vluchten omdat ze bijvoorbeeld een ander geloof
hebben.

Dat vind ik belachelijk.

Nora Kuijper



2017

Gedicht

Oorlog en geweld zijn misschien wel de
ergste dingen die er bestaan
maar toch is het goed om er altijd
aan te blijven denken
want los van alle narigheid en ellende
zie je ook hoe ook hoe belangrijk het is om
elkaar te steunen in moeilijke tijden
en daarom zijn wij hier dus samen gekomen,
om elkaar te steunen en alle slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en alle andere
oorlogen te herdenken en laten wij hopen
dat er nooit een nieuwe oorlog zal komen
en dat de landen waar nu oorlog is bevrijd zullen
worden.
En het belangrijkste is om er in ieder geval
nooit zelf eentje te voeren.

Sophie Tilman



2017

Gedicht

In de oorlog was alles anders
Mensen werden opgepakt voor geen enkele reden.
Bommenwerpers gooiden straten plat.
De kogels vlogen overal.
Niemand kon slapen van angst voor zijn leven.
En de oorlog duurde niet even.
Maar 5 jaar lang was overal angst.
Je moet er niet aan denken dat nog eens gebeuren kan.

Tim Luijpen