



2022

## Gedicht

In het verborgen licht van Amsterdam  
Verbergen zich de slachtoffers van het onheil en het kwaad  
Het is stil op de straat  
Niet vergelijkbaar met een stad waar iedereen met elkaar praat  
De stad zoals ik hem ken  
De stad zoals onze generatie hem kent  
Door hier te staan  
Moet ik helaas beseffen  
Dat hier een 18 jarige jongen is doodgeschoten  
7 jaar ouder dan ik nu ben  
Zonder proces, met 28 anderen  
Als represaille  
Door de Duitse bezetter  
Oorlog zou overal moeten stoppen  
Dat geweld tegen onschuldige burgers of gedwongen soldaten, tegen mensen met  
een bepaald geloof  
Het heeft gewoon geen zin  
Hopelijk komt er wereldwijd vrede  
En wordt het nooit meer zo stil in de stad.

**Dominique Vos**