



2024

4 mei

4 Mei, hier staan we dan.
We denken aan wat Nazi Duitsland ons heeft aangedaan.
En wat de mensen hebben beleefd.
5 jaar lang in angst en beven.
En nu eindelijk in vrijheid leven.

Vluchten?
Voor wat?
Omdat je iets verkeerd had gedaan?
Nee, omdat je Joods was.
Niks mogen doen, omdat je Joods was.
Beter gezegd: vroeger moest je verbergen dat je Joods was.

De oorlog, wat een vreselijke tijd.
Maar in sommige landen is er ook nu strijd.
Waar ook mijn familie onder lijdt.
Mijn familie aan mijn moeders kant is Oekraïens.
Soms vallen er bommen.
Minimaal 5 keer gaat het luchtalarm.
Dat is niet normaal.

4 Mei, hier staan we dan.
Laat dit nooit meer gebeuren.
Wees lief en respectvol voor elkaar.

Amélie Carrus



2024

Puber zijn in de oorlog

Ik probeerde me voor te stellen om in de oorlog puber te zijn,
alles wat ik op dit moment graag doe,
doet dat er in de oorlog nog toe?

buiten op een pleintje hangen met mijn vriendinnen
dat kan je in de oorlog niet verzinnen

uren met andere meiden en make-up tutten in m'n kamer
of ben je sowieso de hele tijd eenzamer?

met m'n moeder de stad in om te shoppen,
dat is zeker iets wat had moeten stoppen

of met een klasgenoot aan de telefoon,
dat lijkt allemaal nu zo gewoon

Het is zo oneerlijk en gemeen
dat vrij een puber zijn, is niet voor iedereen.

Evi Katz